

Asta Ellina Lundberg

Født 13. august 1919

død 28. oktober 1992



En kort beretning om hendes aner
samlet og fortalt af Esther Lundberg

Den danske/sjællandske familie

Astas far: Frederik Hans Peter Stephen Frederiksens familie

Beretningen kan starte i Horns Herred, Frederiksborg Amt. Her ligger de to små landsbysogne Dråby og Gerlev. I dette område kan slægten føres mindst 7 generationer tilbage. Kirkebøgerne starter i 1646.



Vi møder **Rasmus Tømmermand** (360) i Gerlev i 1655 hvor han får en søn Bertel, som dog kun lever i få dage. Året efter findes han i Tangebjerghuset i Dråby Sogn. Han er formentlig gift med **Sidsel Christensdatter** (361) og havde inden han kom til Gerlev endnu en søn Christen.

I Tangebjerghuset fødes yderligere 4 børn

Mette døbes 27. april 1656

Bertel døbes 16. januar 1659

Laurids døbes 20. oktober 1661

Stefan (180) døbes 3. januar 1664

Rasmus Tømmermand døde i 1668 og blev begravet den 25. maj. Det ser ikke ud til at Sidsel har giftet sig igen. Hun levede helt til 1704. Formentlig har Christen været gammel nok til at overtage stedet og forsørge familien. Han gifter sig i 1671 med Ane Lauritsdatter.

Men det er **Stefan Rasmussen** (180) der er vores ane. Han gifter sig den 1. april 1688, som 24-årig med Svend Ladefogeds enke **Ane Pedersdatter** og overtager formentlig Svend Ladefogeds gård i Neder Dråby. Svend Ladefoged havde været fadder ved Stefans dåb, så de har sikkert kendt hinanden godt. Det vides ikke hvor stor en familie han overtog, men der kom ingen børn i dette ægteskab. Ane døde i 1702 og blev begravet den 29. marts.

Stefan blev herefter gift med **Elsebet Andriesdatter** (181). Det er endnu uklart hvor han fandt hende, da vielsen hverken foregik i Dråby eller Gerlev. Men hun var ung nok til at de kunne stifte familie.

Anne blev døbt 28. maj 1703 og begravet 25. august samme år

Rasmus blev døbt 12. maj 1704

Christen blev døbt 6. april 1706

Andries døbt 2. februar 1708 og begravet 28. marts samme år

Andries døbt 28. april 1709

Morten (90) døbt 15. november 1711

Jens døbt 5. juni 1713 og begravet 2. juni 1715

I 1715 døde Stefan 51 år gammel og blev begravet den 17. marts. Få måneder senere den 2. juni begravdes den yngste søn Jens.

Det kan være interessant at læse afsnittet i kirkebogen med optegnelse over *"Dennem som for Løragtighed och andre Begangne Enormiteter haffuer udstanden Kirckens Disciplin."*

I 1682 da Stefan var 18 år måtte han stå åbenbare skrifte for horeri. Og da lille Andries døde i 1708, måtte Elsebet stå åbenbare skrifte *"for hendes Barn befandtes død hos hende."*

Elsebet stod nu alene med 4 mindreårige børn og måtte finde en ny forsørger. Hun blev i marts 1716 trolovet med Mogens Persen.

Dominica Lætare (22. marts) blev velagte Ungekarl Mogens Persen troloved til Gudselskende Qvinde Elsebet Andriesdatter Si. Stefan Rasmussens efterleverske. Dominica 17 post Trinit (4. oktober) copulerede.

Tilsyneladende fik hun ingen børn i dette ægteskab. Hun døde i 1738 og blev begravet fra Dråby kirke den 7. december.

Morten Stephansen (90) blev den 22. marts 1733 gift i Dråby kirke med **Maren Haagensdatter** (91) datter af **Haagen Biørnsen** (182) og **Ane Catrine Pedersdatter** (183). Han var knap 22 år og hun 33.

Allerede 10. maj samme år blev første barn Ane Cathrine døbt og opkaldt efter sin mormor. Året efter fødtes endnu en pige, som blev døbt 29. september og opkaldt efter sin farmor Elsebeth.

Den 31. marts 1737 døbes den tredje datter **Anne Marie** (45).

Maren Haagensdatter døde i april 1771, 71 år gammel og Morten giftede sig igen den 11. oktober samme år med den 41-årige Karen Pedersdatter.

I april 1790 blev Morten enkemand og den 29. december 1792 begravnes han fra Dråby Kirke.

Da **Anne Marie Mortensdatter** (45) var 19 år gammel blev hun gift med den 5 år ældre **Ole Joensen** (44) søn af **Jon Andersen** (88) og **Karen Andersdatter Flint** (89). De blev gift den 4. april 1756 i Dråby Kirke.

De boede i Neder Dråby og Anne Marie, kun kaldet Marie, og Ole fik i alt 8 børn i løbet af de næste 20 år.

Jon blev døbt Nytårsdag 1757

Karen blev døbt 23. sept. 1759 begravet 27. maj 1765

Stephan blev døbt 23. august 1761

Ane Catharina blev døbt 3. oktober 1762

Maria blev døbt 21. april 1765 og begravet 19. maj samme år

Ved Marias dåbsregistrering stod det klart, at alt ikke var som det skulle være – hendes far var arresteret.

1765 Dia Misericord (2.søndag efter Påske) Ole Jonsen af NederDraabye en datter til Daaben kaldet Maria: Christen Ladefogeds hustru bar hende Fadd. Morten Stephansen, Hans Joensen, Jens Brøgger og Peder Knabes hustru. Manden sad i Arrest siden hand haffte Besvangret sin Tienneste Pige og var kiørt bort med hustrue, pige og barnet, til Hafn: hvor Barnet undervegs blev borte og ei fundet...

Denne tekst dækker over en lang mere fordømmende tekst, som oprindeligt var indskrevet på side 54. Formentlig har Biskoppen meddelt pastoren Hr. Steenberg, at han var gået for vidt. I hvert fald blev en ny side 54a klæbet ind i kirkebogen med ovennævnte tekst.

I Justitsprotokollen for Jægerspris Birk oprulles hele sagen, som tager sin begyndelse i sommeren 1764 da forvalter Eskildsen foretager undersøgelse om en mulig skjult graviditet og fødsel i dølgsmål. Han skriver til Birkedommeren som følger:

Underdanigst Relation andgaaende den Affaire Concernerende Bonde Olle Joensen hustrue og Tieneste Piige naunlig Karen Jørgens Datter, som nogle Aar haver tient der, men nu er gaaed bort, og ingen Oplysning opdaget hvor hun er afbleven, med viidere Mistanken om hende er formenelig denne

1. Der er løben et Røgte i Byen Nederdraabye at Folk siuntes dette Qvindmenniske maatte være Besvangret, som

2. Bestyrckes af Chirurgus Hempels Beretning: At dette Menniske var hos hannem og blev aareladt strax efter Paaske, og da syntes hand noget om det samme, og

3. da Olle Joensens koene noget derefter kom til Dr. Hempel for dette Menniske og Begierede noget til Piigen at Laxere paa, foregivende hun var Svag, havde forstoppelse og hendes naturlige Maanedsgang var stoppet etc. Det hand og gaf koenen til hende, og derhos sagde det blev vel bedre med hende, og spurgte Koenen om Piigen som hand syntes, icke lavede til Barsel, det Koenen undskyldede hun vidste intet af, og troede icke, thi Piigen havde tient hende længe, og var aldtid tyk og før

4. Nederdraabyes Tieneste Piger, som hafde hende mistænkt, skal have eengang ved deris Malke Samling anfanget en spøg Visitation, imellem dem selv, for at see hvem der kunde være beqvem til Amme, og deriblant skal nu have haft fatt på denne p.p. NB hvad deraf vil udkomme viides ej førend ved Examen ved tinget.

5. Den 9 eller 10 Augustii da bønderne var paa hovmarken at binde Rug, og dette menniske og var derimellem, blev hun syg, og ej kunde arbejde, men gik hen afsides og lagde sig ved een anden Korn hob, indtil de andre gik hiem, da hun endelig og gik med derpaa.

6. den 11 Augustii Løverdag om Morgenen i den trauleste høst er dette menniske kommen gaaende til Færgen og af Færge Karlen Zigmont Pedersen, da hun iilede meget, og med Morten Stephensen, som da arbejdede med Færgebroen som erindret ej at gjøre hende nogen ophold overført, og strax derpaa kom Olle Joensen og hustrue kiørende efter til Færgen og bleve overførte; Siden haver de tagen Piigen paa Vognen med dennem, og kiørt paa Kiøbenhafns Vejen, Seet iblant andre af Laurs Helsing huusmand i Gierlef imellem Maalef og Ballerup, og hvilket

7. Olle Joensen og hustrue i forhør d.6 Sept. Da Piigen var gaaet bort, nægte at de og har været paa denne vej, men alleneste i Strøe, hvor Olle Joensens Koene haver een Søster boende, som skulle have været siug, og derfor var reist over til hende, hvilket har givet Andledning til

8. At mand i Strøe den 8 Sept har ladet forhøre hos denne Søster, om Olle Joensen, hustrue og Piige havde været der, og om hun Koenen hafde været Syg, og som hun i begge deelee benægtede, at de ej hafde været der, og hun ej heller været Siug, haver dette givet meere Supcon og frygt, at de kunde have ført Mennisket hen at føde i Dølgemaal og derfor

9. er Bonden Olle Joensen tagen i Arrest her paa Slottet i Arrest Kiederer den 12. Sept. siidste, og bevogts daglig med 3 mand, samt udstæd Stefning, og anvendes ald umage at faae oplyst hvad mueligt være kand; Imidlertiid er Arrestanten ej belagt med Fange Jern, førend ordentlig Vidner i Sagen ere blevne afhørt, som efter den udstædte Stefning ej kand skee førend Torsdagen d. 27. Septemb næstkommende, da Qvind Mennisket, som meldt er

bortrømt og altsaa maatte forkyndes 14 dages Varsel med sidste opholds Sted, Dette var de Omstændigheder i denne Sag, som Mand for haanden tager til fundament at begynde efter Jægerspriis den 18. September Anno 1764 Lauritz Eschildsen

Ugen efter følger endnu en skrivelse fra forvalteren, som nu har foretaget flere forhør:

Continisation af forrige Relations af 18de Sept om Olle Joensens og hustrues samt tjeneste Qvindes Sag.

1. Qvindmennisket Karen Jørgens Datter indbragt fra Khaun hertil i Arrest den 20 Septb. og samme nat ligeledes Olle Joensens hustrue

2. Den 22 Septbr. holdt forhør og Examen over alle tree Arrestanter først Qvinden som har fød dernæst koenen og endelig Manden og derved udkommen saavidt man kand skiønne den hele omgang neml.

a) Olle Joensen besvangret Tjeneste Pigen

b) har søgt at skiule det og overlagt at Bringe Qvinden til Khaun i Jordemoder huuset at gjøre Barsel.

c) skal have aftalt med Stephen Rasmussen Matros som er deres paarørende /: Som nu siden ved Brev opdagede Qvinden:/ at hand skulde befordre hende til Jordemoder huuset i Khaun naar hun kom til ham.

d) har forlanget Een farbroder af Olle Joensens hustrue naunlig Rasmus Stephensen, som er een krøbling at skulle kiørt hende til Khaun, men da han nægtede det, kiørte Olle Joensen og kone selv og tog Qvinden op paa Vognen til dem, da hun i forveien var gaaed over Færgen, og skal have haft Svøb og Svøbe List med sig i et klæde, og kiørte med hende paa Vejen til Khaun til imod Herlef omtrent 4 miile

e) Da hun Qvinden der uden for Byen skal have sagt at fødselen allerede var gaaen for sig paa Vognen har de kiørt tilbage fra Byen ungefehr midtvejs emellem Herlef og Ballerup, holdt afsides paa Vejen i en liden dal, og der seet efter Qvinden og Fosteret

f) Tagen fosteret fra Hende som de beretter død Olle Joensens Koene svøbte et klæde om det og bragt det Lidet hen fra Vognen i een Eng med Græs eller RommidTuer, og der lagt det med lidet Jord og mos overdecktet og saa kiørt derfra

3. I gaar den 24 September ladet med Birckeskriver Eller, Chirurgus Hempel og min Søn bringe arrestanterne Olle Joensen og Kone med Vogne og Vagt til det sted hvor de hafde lagt dette foster, til deels for at kunde erfahre, om deres Beretning derom var sandt og Tildeels om det kunde været mueligt at dette foster endnu kunde været at finde, og paaskiønne om det hafde været dødfødt eller ej, Stedet foreviiste Olle Joensen og Koenen tilstod klædet som fosteret skal have været svøbt udi, fandt de og lidet fra det sted der angafves at det var lagt og Koenen paa stedet kiendtes ved var det samme og hende tilhørende syntes og at findes noget haar og deslige paa men aldeeles intet af fosteret, Endskiønt de med Spade gravede og med ald fliid søgte derefter, der var icke moese derpaa Stæden, men een Eng og temmelig højt groft Græs eller Rommed Tuer, og der imellem sluttes at fosteret er bleven lagt af koenen, Thi qvinden skal icke have været af Vognen fra de paa udreisen tog hende op over Bielidts huuset og indtil de om aftenen efter kom hiem og hialp hende af Vognen og ind i Olle Joensens eget huus. Saa vidt gaar oplysningen til Dato d. 25 September 1764

Lauritz Eschildsen

Sagen oprulles for retten i Jægerspris og stort set alle beboere i Dråby sogn afhøres i sagen. Retsdokumentene fylder 108 håndskrevne sider, som der henvises til i Justitsprotokollen.

Ole Joensens ældste bror Anders synes der må gøres noget og han overtaler landsoldaten Niels Jensen og gårdmand Laurs Rasmussen til at befri Ole fra arrestkælderens på Jægerspris Slot natten til den 31. oktober. Han gemte sig efterfølgende på høløftet hos Laurs Rasmussen, men blev pågrebet igen den 2. november.

Det fik vidtrækkende konsekvenser for de 3 mænd. Den 15. november blev der afsagt dom i Jægerspris Birketing, hvor de idømmes livstid i "Jern i Københafns Fæstning" og mister alt hvad de måtte eje.

Endnu værre blev dommen over Ole, Marie og Karen, som blev afsagt den 20. december 1764 ved Jægerspris Birketing:

Thi Kiendes For Rætt: at Olle Joensen og Hustrue Marie MortensDaatter bør efter Lovens 6. Bogs 6. Cap: 1. art. at bøde Liv for Liv, og Karen Jørgens Daatter efter næstfølgende 7. art. at miste sin Hals og Hendes Hoved sættes paa En stage samt have Deres Hoved laad og Jord om De nogen Eier til Kongen for brudt. Og Deres Executions, arrest og Videre paa dem andvendte Omkostninger at erstattes af Deres Formue.

Imidlertid var praksis at domme af den kaliber blev anket til Landsretten og allerede 9. januar 1765 afsagdes ved Sjællandske Landsting følgende dom:

Thi Kjendes for Rætt: at Karen Jørgensdatter bør efter Lovens 6. Bogs 13 cap: 1 art: stande aabenbare skrifte og bøde til sit Herskab 12 Lod Sølv og derefter for sin skiødesløse omgang med hendes Barnefødsel at arbejde i Børnehuuset paa Christianshafn Et Aar; Ole Joensen bør efter samme art: ligeledes stande aabenbare Skrifte bøde til sit Herskab 24 Lod Sølv og efter den paafølgende 24 art: at straffes paa sin yderste Formue og derefter at arbejde i Fæstningen i Khavn i 6 maaneder. Marie Mortensdatter bør for at have fortiet omgangen med Karen Jørgensdatters Barnefødsel at arbejde i Børnehuuset paa Christianshafn En maaned. Denne Sags Bekostning og deres Varetægt udredes af deres Boe saavidt tilstrække kand og det manglende efter vedkommende Øvrigheds Repartition de Amtet at betales. Alt at efterkommes inden 15. dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Justiticus videre befordring. Datum Sædlandsfars Landsting onsdagen den 9. January 1765.

Også dommen over de tre, som hjalp Ole med udbrud af arresten blev mildere, da de også havde oplyst hvor han gemte sig:

Thi udi allerunderdanigst følge den Kongelig allernaadigste Forordning af 21. Septbr. 1695 Kiendes for Rett: At Anders Joensøn som hoved mand bør udi 3 maaneder, Lars Rasmusøn, udi 2 maaneder og Niels Jensøn i Een maaned at arbejde udi Kiøbenhafns Fæstning, samt alle trej at have Deres Boeslod Forbrudte saavel som at betale deres Arrest og deres Sags omkostning efter billig Regning, alt at efterkommes inden 15te dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Justitions videre befordring. Datum Sædlandsfars Landsting onsdagen den 9de January 1765.

Marie var jo selv gravid under hele sagen og kunne vende hjem efter en måneds arbejde i Børnehuset på Christianshavn. Men hvad vendte hun hjem til? Allerede den 25. september var familien sat ud af deres fæstegård i Nederdråby, som blev overdraget til en soldat fra Gerlev, Anders Jensen.

Man kan forestille sig at hendes forældre har taget sig af børnene og hun bor dog stadig i Dråby sogn da den nyfødte Maria døbes i april 1765. Den lille Maria døde dog kort efter og blev begravet den 19. maj. Og 8 dage efter blev storesøster Karen begravet knap 6 år gammel.

Det er også i Dråby kirke Ole Joensen efter udstået straf skal stå åbenbare skrifte den 27. oktober. Det er helt tydeligt at præsten ikke har tilgivet:

Dia 21 post Trinit blev Ole Joensen efter Dom publice absolveret for horeri i sit ægteskab og modigste Omgang med det uægte barn det hand tillige med sin hustru efter ald formodning og hafte ombragt, men formedelst Rettens Uretfærdige behandling dog blev frikiendt og aleene dømt til 6 maaneders slaverie og aabenbare skriftemaal.

Ole og Marie fik senere en fæstegård i Tørslev under Gerlev Sogn og her kom de sidste 3 børn til verden.

Marie døbt 26. august 1770

Hans Stephen (22) døbt 6. juni 1773

Bertel døbt 1. marts 1778

Ole Joensen og Marie var aftægtsfolk, da han døde i maj 1809 og Marie blev begravet den 23. januar 1814 i Gerlev Sogn.

Deres næstyngste Søn **Hans Stephen Olsen** (22) var også gårdmand i Tørslev. Måske har han overtaget fæstet efter sin far, men det vides ikke. Han havde

den 3. August 1803 giftet sig med **Anna Larsdatter** (23) fra Skuldelev datter af **Lars Andersen** (46) og **Anna Pedersdatter** (47).

Deres børn:

Ane Marie født 12. Maj 1804, død 3. Februar 1815, 11 år gammel

Morten Stefan født 23. December 1805

Sidse født 25. juni 1809

Juliane født 18. juli 1811

Lars født 7. januar 1815, død 10. Juli 1828, 13 år gammel

Ane Marie (11) født 24. marts 1817

Anders født 30. juli 1821, død 15. maj 1823, 2 år gammel

Hans Stephen Olsen blev 73 år gammel og blev begravet den 5. Marts 1847 fra Gerlev Kirke. Anna overlevede ham og døde først i 1859 86 år gammel. Hun boede på det tidspunkt hos deres ældste søn Morten Stefan og hans kone Kirsten Pedersdatter på en gård i Gerlev.

Ane Marie (11) blev 27 år gammel gift med den 5 år yngre **Hans Andersen** (10) den 5. oktober 1844 i Gerlev kirke. Han var søn af **Anders Jacobsen** (20) og **Karen Hansdatter** (21).

Hans Andersen var gårdmand i Tørslev og de 4 første børn fødes her i Gerlev Sogn:

Anders 28. februar 1846

Karen 22. september 1847

Hans Stephen 30. Januar 1850

Ane Marie (5) 21. November 1852

I 1854 flyttede familien over på den anden side af Roskilde fjord til Store Rørbæk i Snostrup Sogn, Ølstykke Herred. Gården i Tørslev var blevet solgt og her betegnes Hans Andersen som afbygger. Dvs. at han bebor en ejendom udstykket fra en større ejendom. De fik endnu 2 børn:

Kirsten 19. september 1855

Lars Morten 8. marts 1859

I 1857 ansøgte Ane Marie via sognerådet om at få sin mand umyndiggjort:

Frederiksborg Amt Journalsag nr 472/57 1857 (vedr. umyndighedserklæring)

Snodstrup Sogneforstanderskab har efter moden Overvejelse maattet ansee det for sin pligt at henvende sig til det høie Amt med allerærbødigste Andragende om, at Afbygger Hans Andersen af Store Rørbek, Snodstrup Sogn, ved Amtets Decret maa blive erklæret umyndig, og en Værge ham beskikket, og tillader sig i den Anledning at give følgende Oplysninger.

Hans Andersen kom, efter at have maattet sælge sin Gaard i Tørslev, Gjerløv Sogn, hertil Sognet i Aaret 1854, med Kone og 4 Børn og Familien er senere bleven forøget med eet Barn. Han var dengang i Besiddelse af noget over 3000 Rdlr, men denne Formue er allerede nu svunden hen til det halve, og Sogneforstanderskabet er overbevist om, at det ikke vil vare længe inden Resten ligeledes vil blive tilsat.

Hvad Grunden hertil maa søges i H. Andersens Tilbøjelighed til Nydelse af Stærke Drikke, den deraf følgende Ulyst til at passe sine egne Sager, og Lyst til at drive Handel, og at inklade sig paa ufornuftige Foretagender.

At H. Andersen er saa hengiven til Nydelse af stærke Drikke, at han, som følge deraf ofte er ude af Stand til at varetage sin egen og sin Families Tarv, er almindelig Bekjendt i Sognet, og vil i fornødent Fald let kunne bevises.

Som eksempel paa ufornuftige og for ham fordærvelige Handeler og Foretagender kan anføres:

1. At han i forrige Aar, uden at have noget som helst Brug derfor, købte et Gadehuus i Store Rørbek By for en sum af 490 rd. der maa ansees for at være langt over dets sande Værd. Hertil maatte han laane Pengene, og derfor pantsætte sine Eiendomme. Huset henstaar ubenyttet indtil han i Efteraaret besluttede der at anlægge et Rugbrødsbagerie. Med uforholdsmæssige Bekostninger fik han en dertil uhensigtsmæssig Bygning opført og har nu i et par Maaneder drevet Bageriet; men paa en saadan Maade, at han dermed maa lide betydelige Tab. Her var ingen Trang til et saadant Etablissement, idet Sognet fik rigelig Forsyning af Brød fra 3 større Bagerier i Nærheden.

2. at han ligeledes i forrige Aar, købte for en Tid af 50 Aar, Brugen af et stykke Mosejord af c. ½ Td Lands Størrelse for 250 Rd, uagtet det ikke ansees for at være 100 Rd værd.

3. at han, medens han inklader sig paa saadanne daarlige Foretagender, aldeles forsømmer at sørge for Driften af sin egen gode Lod, der næsten intet Udbytte yder ham.

Det er saaledes let at forudsee, at H. Andersen, saafremt han vedbliver at beholde Raadighed over den Eiendom, han endnu har tilbage, snart vil gaae aldeles tilgrunde, og han vil da med sin store Familie ikke kunne undgaae at falde et Sogns Fattigvæsen til Byrde.

Dersom han derimod kunne betages Raadigheden over sit Bo og de overflødige, og for ham unyttige Eiendomme blive realiserede, vilde han med Renten af den dermed indvundne Kapital og med Arbeide, hvortil han baade er duelig og naar han ikke har

Penge imellem Hænder, har lyst, kunne have et tarveligt Indkomme for sig og Familien.

Det er derfor Sogneforstanderskabets Overbevisning, ligesom det kan ansees for den almindelige Mening i Sognet, at en saadan Foranstaltning vilde være en sand Velgjerning for Hans Andersen, da derved dog Noget kunde bevares en Mand, der kun er 34 Aar gammel, og hans store Familie.

Skulde det som Amt ønske nogen Oplysning om hans Forhold og hans Evne til at bestyre Eiendom førend han kom hertil Sognet, da vil denne kunne faaes fra hans Familie i Tørslev, der efter Sigende vilde have andraget om hans Umyndiggjørelse kort før han flyttede bort, men da dette skete, blev det opgivet.

Der skulle gå 1½ år før umyndighedserklæringen forelå og året efter i maj 1859 søgte Ane Marie om separation med henvisning til mandens drikfældighed og voldelige adfærd. Det lykkedes ikke i første omgang, men efter fornyet ansøgning i 1863 blev de separeret. Hans Andersen modsatte sig stadig skilsmisse.

Hans Andersen døde den 3. november 1870 under lidt mystiske omstændigheder, som førte til ligsyn og forhør af de personer, der kunne klarlægge hans færden i dagene op til dødsfaldet. Han var fundet død hos afbygger Morten Christensen, hvor han havde haft ophold siden forrige år. Liget havde flere blodige sår på ben og kønsdele og var kun iklædt frakke og benklæder, ingen skjorte, ingen vest og ingen strømper eller træsko. Nogle mente, at han havde været ret beskjænket, andre at han var temmelig syg og forvirret. Konklusionen blev at han formodentlig selv havde påført sig skaderne, da han var tilbøjelig til at beruse sig!

Han blev begravet fra Snostrup Kirke den 10. november 1870.

I kirkebogen står han som: *Forhenv. gmd. i Tørslev, derefter Afb. i Store Rørbek, nu arbejdsmand og hønsekræmmer uden fast opholdssted. 48 aar.*

Ane Marie overlevede ham i knap 2 år og blev begravet den 17. juli 1872.

I skiftet efter hende kan vi se at der stadig var noget efterladt til børnene. Efter salg af ejendom og bohave var der 1.614 Rigsdaler, 5 Mark og 12 skilling til deling mellem de 6 børn.

Deres datter **Ane Marie Hansen** (5) var så den sidste af Astas aner, der kom til verden i Horns Herred. Hun tog sammen med sin ældste bror Anders til København. Anders var drager på Kjøbenhavns Jernbanestation og de boede

sammen i Danmarksgade 5 da hun den 25. februar 1877 bliver gift med møllersvend **Ole Frederiksen** (4) fra Tåstrup-Valby søn af **Frederik Augustinussen** (8) og **Sidse Olsdatter** (9).

Vi vender lige tilbage til nogle af de tidligere aner i Dråby.

Først **Ole Joensens** (44) aner:

Hans Andersen Flint (356) i Overdråby fik 5 børn. Hans hustru er p.t. ukendt.

Børnene:

Oluf døbt 8. august 1668

Anders Hansen Flint (178) døbt 12. februar 1671

Lucie døbt 21. sept. 1673

Jacob døbt 27. august 1676

Laurits døbt 3. oktober 1680

Anders (178) blev den 2. juni 1696 gift i Dråby kirke med **Johanne Andersdatter** (179) og de boede i Nederdråby.

De får 12 børn i løbet af de næste 15 år:

Karen (89) døbt 7. februar 1697

Hans døbt 16. marts 1698 begravet 26. april samme år

Ellen døbt 15. august 1700

Ane døbt 19. november 1702

Den 19. oktober 1704 døbes trillingerne Hans, Anders og Ingeborre, som dog alle døde som helt spæde. Ingeborre begravet 2. november, Anders den 30. november og Hans den 1. januar 1705.

Familiens tjenestepige Ane Jensdatter fik åbenbart skylden for, at den lille Hans døde:

22. marts Stoed Ane Jensdatter af Neder Draabye aabenbare Skrifte for hun havde ligget et af Anders Flintis Barn ibid ihiel.

Knap 2 år efter fødte Johanne tvillinger, Hans og Inger som døbes den 15. august 1706. Inger levede kun i 14 dage, mens Hans var levedygtig.

Lucie døbt 8. september 1709 og begravet 9. marts 1710

Lucie døbt 1. marts 1711 og begravet 17. april 1712

Johanne døde og blev begravet den 4. januar 1728. Vi kender ikke hendes alder, men kan gætte på at hun var jævnaldrene med Anders, som nu var 57 år.

Han giftede sig igen den 11. april 1728. Denne gang med Birthe Hansdatter, som året efter skænkede ham en datter, som blev opkaldt efter hans afdøde Johanne.

Ægteskabet blev imidlertid kort, da Birthe døde og blev begravet den 15. oktober 1730. Man kan formode at det har været i forbindelse med en graviditet, men det er ikke oplyst.

Et nyt ægteskab blev indgået den 21. januar 1731 med Kirsten Larsdatter, som også var i den fødedygtige alder. Det blev til endnu 3 børn:

Ole døbt 25. marts 1733

Lars døbt i marts 1735

Ane døbt 2. marts 1738 og begravet 15. juni samme år.

I alt 16 børn (hvoraf de 8 døde som spæde) blev det til inden han døde 74 år gammel og blev begravet Palmesøndag 1745.

Der kom rigtig rod i generationerne, da hans ældste datter **Karen Andersdatter Flint** (89) som 20-årig den 12. december 1717 i Dråby kirke havde giftet sig med **Jon Andersen** (88) og havde børn, som var jævnaldrene med hendes mindre søskende. De var bosat i Lyngerup, Gerlev Sogn.

Deres børn:

Anders døbt 21. januar 1720

Bertel døbt 31. august 1721 og begravet 6. august 1724

Karen døbt 13. september 1723 og begravet 28. november samme år

Bertel døbt 18. marts 1725

Karen døbt 30. november 1727 og begravet 11. maj 1738 10½ år gammel

Hans døbt 9. juli 1730

Ole Joensen (44) døbt 25. december 1732

Johanne døbt 29. september 1737 og begravet 8. december samme år

Karen døde 57 år gammel og blev begravet den 23. maj 1754 i Dråby. Hun og Jon var da aftægtsfolk og det fremgår af skiftet, at de 4 sønner giver afkald på deres mødrene arv, da der intet er at arve. Jon døde året efter og blev begravet den 11. oktober 1755.

Vi kan lige kigge på **Maren Haagensdatters** (91) aner også: Hendes farfar var skrædder i Neder Dråby **Biørn Haagensen** (364) kaldet Biørn Skræder. Han blev gift med **Bente Hansdatter** (365) i Gerlev kirke den 1. august 1652.

De var bosat i Neder Dråby og fik 6 børn:

Hans døbt 20. november 1653

Haagen (182) døbt 1. juli 1655

Fallentin døbt 26. juli 1657 og død inden 1660 (begravelsesindførsler mangler mellem sept. 1652 og marts 1665)

Fallentin døbt 2. december 1660

Arved døbt 18. januar 1663

Lisbeth døbt 9. april 1665 og begravet 5. juni 1701.

Lisbeth blev som 21-årig i september 1686 trolovet med Søren Lauritsen fra Skibby. Deres vielse har jeg ikke fundet, men hun har åbenbart ikke været særlig glad for dette ægteskab for mindre end 2 år efter var hun stukket af fra sin ægtefælle:

Dråby kirkebog 1688: *Dominic Jubilate (6. maj) Udstod Lisbet Biørnsdatter af Skoven, som hafde løbet fra sin Ectemand, Kirchens Disciplin for Leyermaalet hun med Generalens Smed ved Nafn Niels Christensen haffde beganget.*

Hvordan de næste 10 år i hendes liv har formet sig kan man kun gisne om, men i 1698 var den gal igen:

Dråby kirkebog 1698: *Dominica Nona post Trinitat (21.aug.) Støed Lisbet Biørnsdatter aabenbare Skrifte for hun havde begaaet Leiermaal med Morten Hansen og billet folk ind at hun var Egteviet til ham, da hun dog icke var.*

Hendes storebror **Haagen Biørnsen** (182) havde den 16. november 1684 indgået ægteskab med **Ane Catrine Pedersdatter** (183) og de var bosat i Skoven i Dråby sogn.

Året efter døde deres mor Bente Hansdatter. Hun blev begravet den 31. marts 1685 fra Dråby kirke. Hun og Biørn var formentlig aftægtsfolk hos Haagen. Biørn døde i 1691 og blev begravet den 1. marts.



Haagen og Ane Catrine fik 12 børn, men kun 6 overlevede 1. leveår:

Karen døbt 26. december 1686

Peder døbt 10. marts 1689 og begravet 21. maj samme år

Peder døbt 11. maj 1690 og begravet 13. juli samme år

Peder døbt 26. december 1691

Bente døbt 29. juli 1694 og begravet 15. september samme år

Dråby 1694 Dominica 19 post Trinitat = 14. okt. Stod Ane Chatrine Hagens aabenbare Skrifte for hun haffde ligget sit Barn ihiel.

Biørn døbt 9. juni 1695

Bente døbt 26. juni 1698 og begravet 8. januar 1699

Maren (91) døbt 18. januar 1700

Lavrits døbt 24. juli 1701 og begravet 18. december samme år

Hendrich døbt 30. juli 1702 og begravet 15. oktober samme år

Ole døbt 17. februar 1704

Bente døbt 28. november 1706

Ane Catrine blev begravet 30. marts 1727 og Haagen blev begravet 27. januar 1729. Han blev altså knap 74 år gammel.

Vi forlader nu Horns Herred og vender tilbage til **Ole Frederiksens** (4) aner.

Astas tip-tipoldefar hed **Friederich Christian Jensen** (32) og var født ca. 1754. Han var sadelmager i Jyllinge, Sømme herred, Roskilde amt. Han blev gift i

Høje Tåstrup den 19. september 1777 med Sidsel Hansdatter (33) født ca. 1752.

Kirkebog Høje Tåstrup 1777: *At intet er hinderligt at vi ungarl og sadelmagersvend Friderich Christian Jensen Weyle af Krogehoue kand lade sig den 18. juli trolove til pigen Sidse Hansdatter af Hedehusene indestaar vi som forløftningsmænd.*

Peder Hansen af Krogehoue Pogens Stedfader af Gunsemagle Blev Copulerede d, 19. septbr. 1777.

Deres børn blev alle født i Jyllinge:

Magrete døbt 21. maj 1780

Birgitte Magrethe døbt 18. august 1782 og begravet 12. januar 1783

Hans døbt 23. november 1783

Augustinus (16) døbt 18. juni 1786

Peder døbt 31. august 1788

Birgitte Magrethe døbt 23. januar 1791

Jens født 13. februar 1793

Christian født 6. maj 1796

Ludvig født 21. februar 1798

Friderich døde den 10. juli 1824 og Sidsel den 17. juni 1831. De levede og døde i Jyllinge, men Augustinus var flyttet til Høje Tåstrup Sogn.



Augustinus Frederiksen (16) blev den 8. december 1811 trolovet og den 31. juni 1812 viet i Høje Tåstrup kirke med **Karen Pedersdatter** (17) født 13.

november 1791 i Høje Tåstrup sogn, datter af **Peder Johansen** (34) og **Birthe Olsdatter** (35).

De fik 7 børn:

Peder født 30. maj 1814

Frederik (8) født 7. september 1817

Otto født 5. juni 1820

Sidse født 3. maj 1823

Jens født 16. juli 1827 og død 12. marts 1829

Jens født 9. marts 1830

Hans født 29. maj 1835

Desuden fødtes et dødfødt drengbarn den 7. juli 1826.

Augustinus var husmand og sadelmager. På et tidspunkt mellem 1830 og 1835 flyttede familien fra Baldersbrønde Mark, Høje Tåstrup sogn til Tranegilde Mark, Ishøj Sogn.

Augustinus var kun 52 år da han døde den 15. april 1838 og familien blev i en periode forsørget af den ældste søn Peder, som var blevet uddannet som sadelmager. Karen giftede sig igen den 13. juni 1841 med enkemanden Jørgen Pedersen også fra Tranegilde. Hun døde 1. januar 1861 efter at have været sengeliggende i næsten 3 år af lammelser i hele venstre side af kroppen.

Frederik var i tjeneste hos Gårdmand Niels Nielsen på en gård i Kloutofte ved FT 1834 og i 1840 på en gård i Tåstrup Valby hos gårdmand Lars Nielsen.

Da **Frederik Augustinussen** (8) var 30 giftede han sig den 12. december 1847 i Høje Tåstrup kirke med den 24-årige **Sidse Olsdatter** (9) født 26. december 1823 som datter af **Ole Pedersen** (18) og **Kirsten Pedersdatter** (19). De var begge tjenende i Thorstrup Waldby og må senere være flyttet til Vridsløselille, for den 23. maj 1850 flytter de til Thorslunde sogn fra Vridsløselille. Han var husmand og her blev deres børn født:

Ole (4) født 31. oktober 1850

Peder født 21. december 1852

Kirsten født 9. juni 1855

Karen født 8. december 1858

Maren født 6. maj 1862

August født 24. maj 1865 og død 31. oktober 1866

Frederik Augustinussen døde af brystsyge den 18. januar 1871, kun 53 år gammel og blev begravet fra Thorslunde kirke. Sidse boede i 1880 hos datteren Karen og hendes mand Jacob Hansen i Thorslunde og blev forsørget af dem. Hun døde 68 år gammel af lungebetændelse den 12. januar 1892 under besøg hos den yngste datter Maren og hendes mand smed Niels Persson i Reerslev, Tune Herred, Roskilde Amt. Hun blev dog begravet på Thorslunde Kirkegård. Niels Persson var i øvrigt fra Skåne – endnu en svensk forbindelse!

Som 5-årig ved folketællingen 1855 var **Ole Frederiksen** (4) plejebarn hos farbroderen Sadelmager Peder Augustinussen og hans hustru Maren Gundersdatter. De var barnløse og havde flere plejebørn. Ved hans konfirmation 1864, Valby skole, er forældrene noteret som sadelmager Frederik Augustinussen og hustru Maren Gundersdatter i Valby !!

Ved FT 1870 19 år gl. står han som tyende, mølledreng, i Cathrineberg Mølle Gaard, Thorstup Waldby hos Møller Johannes H. Rasmussen. Han bliver dog også sadelmager som sin farbror/plejefar.

Han blev, som tidligere nævnt, gift med **Ane Marie Hansen** (5) i 1877 i Frederiksberg. De var bosat i Vallensbæk da de tre første børn blev født:

Frederik Hans Peder døde 4 måneder gl. 3. december 1877

Frederikke Marie født 22. december 1878

Anna Kirstina født 25. april 1881

Karen Sofie født 15. September 1883 i Høje Tåstrup

Johanne Franciska født 6. december 1885 i Skt. Matthæus Sogn København

Frederik Hans Peter Stephen (2) født 4. september 1888 i Skt. Matthæus Sogn.

Christian Carl Vilhelm Augustinus født 15. December 1890 i Thorslunde

Mary Jensine Kathrine født 23. juli 1893 i Stærkinde og død 18. januar 1897 samme sted.

Ane Marie var indlagt på Sankt Hans Hospital i perioden 12. februar 1884 til 28. Februar 1885. Diagnosen var Melankoli og depression efter fødslen i Sept. 1883. Det viser sig at hun allerede som 22-årig, altså før hun blev gift,

var indlagt på Oringe fra 1. februar til 19. september 1875 efter et sammenbrud medens hun tjente som sy pige hos lærer Chr. Christensen på Tune Folkehøjskole. Det fremgår af journalen her, at hendes mor også var sindssyg (melankoli) og Ane Marie havde været ude at tjene siden sit 12. år.

Da Frederik blev født boede familien i Dannebrogsgade 52, 4. sal, men Ole kunne tilsyneladende ikke forsørge familien, så i januar 1889 blev de nødt til at vende tilbage til Thorslunde, hvor de boede på Thorslunde fattiggård og Frederik blev døbt i Thorslunde kirke den 1. februar 1889. Året efter blev hans lillebror Christian født og også døbt i Thorslunde kirke.

På et tidspunkt mellem 1891 og 1893 er familien flyttet til Stærkinde Mark i Tune Herred, Roskilde Amt og her fødes Mary Jensine Kathrine, som dog døde som 3-årig.

Karen Sofie var ved folketællingen i 1890 anbragt hos Oles farbror/plejefar Peder Augustinussen og Maren Gundersdatter, som nu var hhv. 76 og 77 år gamle og under fattigforsørgelse i Høje Tåstrup. Og lillebror Christian har også været anbragt i pleje hos Peter og Marie Jensen i Stærkinde ved FT i 1901. Det har endnu ikke været muligt at finde ud af hvor Frederik voksede op, men det er sandsynligt, at også han har været sat i Pleje.

Ole var død langt tidligere og det er endelig lykkedes at finde hans begravelse.

Da den yngste datter døde i 1897 mødte Ane Marie op i skifteretten og meddelte:

Aar 1897 den 19. januar mødte Marie Hansen af Stærkinde Mark, Enke efter Sadelmager Ole Frederiksen smstds, der efter Komparentindens Opgivende er død paa Kommunehospitalet i Kjøbenhavn d. 8. Juni 1896 uden at efterlade sig noget, og anmeldte, at deres Datter Mary Jensine Kathrine Frederiksen, 3 Aar gl. G.D. er afgaaet ved Døden uden at efterlade sig noget til Gjenstand for Skiftebehandling. Komparentinden tilføjer, at hendes Mands Død er bleven hende meddelt gjennem Thorslunde-Ishøj Kommune, af hvilken han af og til fik Understøttelse.

Hans begravelse kunne så findes i Kommunehospitalets kirkebog:

Død 20 maj 1896 begr. 26 maj Vestre Kg. Ole Frederiksen, gift Sadelmagersvend, Dronningens Tværgade 56 (Herberg for Hjemløse) Fødested Thorslunde, 45 år.

Disse billeder stammer fra Ane Maries journal på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj. hvor hun var indlagt fra 10. dec. 1915 til hun døde den 18. dec 1933, 81 år gammel. Diagnosen var Manio-depressiv, dog var hun overvejende manisk iflg. de mange optegnelser igennem 18 års indlæggelse. Hendes journal er lidt trist læsning alene i kraft af de mange år hun var indlagt. Tilsyneladende har hun dog haft det rimeligt, til tider endda underholdende. Det har været småt med besøg af familien og ifølge journalen



har hun kun været hjemme på besøg et par uger i eftersommeren 1920. Hun blev begravet på Ansgar Kirkes Kirkegård i Høje Tåstrup.

Faderen drikfaldig. Søster suicid. 2 døtre s.s. 3 gange alvorlige s.s. Anfald.
 1' gang s.s. for hinde blev gift i By af 20^{ene} (viduene på Oringe.
 2' gang i 30^{ene} (inden Laktation). H. H. 6^{te} St. Hans.
 3' gang i 53 Nars Alderen. desuden søsø Anfald i Tilslutning til
 Laktation (født 8 gange, selv ammet alle Børnene). Bask siden
 sidste Anfald for 10 år siden, og til minnerende Anfald
minnerende Anfald fra Efteråret 1913. Urimelighed her paa virkelig
 Talebrug Excitation. Skjulte Sympt: i Foråret 1914. Fr. 20/6 14.
 H. a. S. der uimodsigelig talende. Syus- og hørteses hall. Følger leder om
 Fimrere.
 Her orientant: løftet Stemning. Skjød i Replikkerne. Talebrug
 Bevægelse. Draperer sig og agerer. Hølig Sankgang (fligt)
 Ufladelighed. god Dagtilgælsescene og Høtkommunik.
 Støthedspredstielinger.

Et lille klip fra journalen:

Hun er middelbygget og i god ernæringstilst.; udseendet yngre end sv. t. alderen. Ingen morfol. degen. -tegn.

Hun ligger i sengen med et opmærksomt iagttagende udtryk. Stemningen synes nærmest exiteret; holdn. er venlig og inddadende og hele hendes væsen og tale er præget af en vis gemytlig forsorenhed. Den psykoemot. aktivitet er i bet. grad forøget; der er en uafledelig, ikke ganske hensigtsløs bevægetrang: hun draperer sig med sengetj osv. på en bestemt måde og agerer så nonne, soldat i Frelsens hær o. lign. Hun taler mg., så mg., at hun er ganske hæs; sætningerne er ordnede, og i reglen kan man følge assoc. for det meste taler hun ikke spontant, men så snart hun skal besv. et spm., væver hun videre ud fra sv. og kan så svæve mg. vidt omkring. Hendes svar kommer prompte, ofte ret kuriøse, ekspl.:

Hvad årstal har vi ?

Vi har året efter det, der var i fjor; men årstallet må vi sgu ikke sige, for almanakken er ikke trykt endnu osv.

Hvad årstal får vi da næste år ?

Skudår! - Ja, det hedder nu ikke skudår, fordi man skyder nytårsaften; jeg kan huske fra min barndom osv.

Hvad var Deres mand ?

En dygtig mand!

Hvad døde Deres ældste dtt. af ?

Hun døde af at være taget med tænger; hun var for resten en dreng!

Drak Deres fader mg. ?

Man skal ikke snakke om sin fader i graven; drikke, det gør vel alle mennesker; man skal da have noget til maden!

De vil da nok gøre, hvad vi beder Dem om ?

Ja, jeg har altid været lydige over for lægerne; ellers var jeg sgu for længe siden gået ad helvede til.

Kan De også noget historie ?

Vi lærte ikke historie på højskolen, men sandhed!

Hvor gl. er De ?

Så langt inde i 60'erne, at jeg er 4 år ældre end min broder, og han døde lige før han blev 60. (Hun er 63)

For øvrigt beg. hun pludselig ("med forlov at spørge ...") at udspørge lægen om hans personlige forhold; "jah, nu har De jo hørt så meget om mig; så må jeg da også have lidt at vide om Dem."

De 6 søskende:

Forrest Frederikke Marie, Christian Carl Vilhelm Augustinus og Frederik Hans Peter Stephen Bagerst Anna Kirstine, Karen Sofie og Johanne Franciska

Karen Sofie var sygeplejerske og døde allerede i 1910 kun 26 år gl.

Christian udvandrede i 1909 til Amerika og stiftede familie derovre. 6 børn.

Frederikke var ved sin død i 1947 indlagt på sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. Var maniodepressiv som sin mor. Enke i 1939. 2 børn

Johanne levede helt til 1963. Enke i 1937. 2 børn.



Man kan følge **Frederik Hans Peter Stephen Frederiksens (2)** færden i politiets register-blade, hvor flytninger er registreret:

1904 3/11

Husum hos gårdejer J. Christiansen

1906 1/11 Til Frederiksberg
1906 20/11 Fredericiagade 33, st. navn ?
1907 1/5 Borgergade 71, st. Olsen
1907 1/11 Borgergade 71 mezz.
1907 1/12 Frederiksberg Howitzvej 21, 3. hos Sørensen (*hans søster Frederikkens familie*)
1921 3/9 Fra Tåstrup til Willemoesgade 59, 4. Christiansen

I følge sidste optegnelse fra Københavns kommune flyttede han til Høje Tåstrup igen den 1/12 1923 og har endnu ikke kunnet spores videre!

I mellemtiden var han blev gift med **Klara Florentine Lundberg (3)** den 28. september 1912. De blev gift i Solbjerg sogn på Frederiksberg. Ved vielsen var Frederiks svoger Postbud Niels Peter Sørensen og hans søster Frederikke forlovere og Klara stod noteret på deres adresse Howitzvej 21. Parret flyttede samme år til Hedehusene.

Her blev børnene født:

Margit Viola født 20. juni 1913

Hans Christian født 21. november 1914

Irene Linea født 22. april 1916

Erik Ole født 28. maj 1917 og død 22. april 1919

Asta Ellina født 13. august 1919

Alle børnene døbt i Tåstrup Nykirke, Høje Tåstrup Sogn.

I maj 1920 var Frederik og Klara enige om separation og Frederik forlod det fælles hjem. Ved folketællingen den 1. februar 1921 var han registreret i Tåstrup hos fhv. malermester Oskar Christian Berg og hustru Josefine Louise Berg:

F. Frederiksen, 4/9 1888, ugift, repræsentant, København
Valborg Mariane Schødt 15/4, ugift, expeditrice, Vejleby

Flere gange forsøgte parterne at få ændret på hustru- og børnebidrag. Frederik arbejdede som rejseinspektør for gensidige Landbosygeforsikring og mente, at de fastsatte bidrag var for høje i forhold til hvad han kunne tjene, medens Klara kun havde få indtægter ved hjemmesyning ud over bidragene.

Ved at følge disse journaler kan vi se at Socialkontoret i Høje Tåstrup i 1934 beder Amtet om hjælp til inddrivelse af skyldigt bidrag.

3. nov 1934 beder man konsulatet i Marseille om at afkræve skyldige bidrag.

23. nov 1834 tilbagesendes sagen til det sociale udvalg i Høje Taastrup Kommune med svar at Frederik er rejst fra Marseille; hans opholdssted kendes ikke mere. Her ender sporet efter Frederik!!

Ved Folketællingen i 1930 boede Klara og børnene på Godsbanevej 10 i Hedehusene. Det vides endnu ikke hvornår familien flyttede til Godthåbsvej 12 B på Frederiksberg.

Asta blev
konfirmeret den 1.
oktober 1933 i
Ansgarskirken i
Hedehusene.

Asta er nr 2 fra
venstre i anden
række

Familiens adresse
var da
Missionshuset i
Hedehusene.



Asta blev forlovet med Arne Sandum den 14. april 1940, altså umiddelbart efter besættelsen. De blev gift den 26. december 1942 i Sankt Thomas Sogn, København.



Billedet her tilsyneladende en tur i Tivoli.

Den svenske familie

Astas mor: Klara Florentine Lundbergs familie

Klara Florentine Lundberg
Født 28. marts 1891 i Lund
Død 5. maj 1976 på Frederiksberg



Billedet taget i 1944

Tilsyneladende findes alle de svenske aner i daværende Malmöhus Län og findes under stednavne som: Lund, Fjellie, Knästorp, Esarp, Slimminge, Veberød, Nöbbelöv, Lyngby m.fl.



Vi kan starte med Klaras Tip-tip-tip-tipoldefar **Nils Pehrsson** (488) født 7. april 1678. Han blev gift med **Margaretha Pehrsdotter** (489) i Bjällerup den 18. september 1710, hvor de begge tjente på Bjällerup herregård. Her tjente de stadig, da første barn Ingrid blev født den 22. december 1711. Senere flyttede de til adressen No. 2 Store Bjällerup.

Øvrige børn:

Per (244) født 16. februar 1715

Elna født 22. februar 1721

Karna født 25. februar 1724

Nils Persson døde den 15. januar 1737 og blev begravet den 23. januar. Hans fødselsdato kan udledes af, at alderen ved død blev opgivet ret præcis: 58 år, 9 måneder og 8 dage. Han var formentlig også født i Bjällerup.

Hans enke Margaretha døde den 23. oktober 1758, 78 år gammel.

Per Nilsson (244) giftede sig med **Karna Nilsson** (245) den 15. november 1737 og jeg formoder, at han som eneste søn har overtaget gården.

Deres børn var:

Ingrid født 9. september 1738

Nils født 19. december 1740

Hanna født 15. marts 1743

Hans (122) født 5. april 1746

Per blev rusthåller i St. Bjällerup. En rusthåller skulle være den der sørgede for alt udstyr til soldaterne – våben, heste m.m.m.

Karna døde af "brøstsiuka och Blostörtning" den 23. april 1768, 54 år gammel og **Per** døde af "Brøstvärk" den 9. maj 1781. Han blev 66 år.

Hans Persson (122) kom ikke til at overtage St. Bjellerup No. 2, men rykkede ind i No. 6.

Det kan være interessant at følge "arvefølgen" i No. 6:

Gunnel Jønsdotter og Nils Persson havde været gift og boet der i lidt over 22 år, da han døde i 1756 og hun derefter giftede sig med Måns Persson.

Gunnel døde i 1764 og Måns giftede sig med **Anna Larsdatter** (123).

Da Måns døde 4 år efter, giftede enken sig med **Hans Persson** (122).



Bjällerup 1769. 1183.23.81400 Malmöhus Bjällerup 1689 – 1797

2den dag Påsk eller d. 27 Marty vigdes drengen Hans Persson med Engkan Anna Larsdotter och blefve boendes på No. 6 Stora Biellerup.

Det vides ikke præcis hvor mange børn der fulgte med, men Anna havde kort efter sin første mands død født en datter, som hed Kirstina.

Deres fælles børn var:

Måns født 28. december 1771

Karna født 17. marts 1773 og død 5 dage gammel

Karna (61) født 16. juni 1774

Elna født 16. november 1776

Mätta født 16. juni 1779

Anna døde af vattersot den 27. maj 1788 50 år gammel og Hans giftede sig med den 9 år ældre Bengta Pehrsson.

De blev boende på No. 6 også efter at **Karna** (61) havde giftet sig med deres jævnaldrende tjenestedreng **Nils Nilsson** (60), som kom til gården omkring 1792.

Ved husforhør 1800 var det dog Nils og Karna, der drev gården og de havde allerede et par børn.

Bengta døde den 27. marts 1804 66 år gammel. Det vides endnu ikke hvor længe Hans levede, men han var fadder til et par børnebørn i 1814 og 1817, og var måske gift igen med Kjerstina Mickels.

Nils Nilsson (60) og **Karna Hansdotter** (61) blev gift den 16. maj 1796 i Stora Bjällerup Kyrka. Nils var født den 30. januar 1774 i Kyrkeheddinge.



Deres børn:

Nils født 12. marts 1797 og døde af skarlagensfeber 19. april 1804

Anna født 19. september 1798

Elna født 31. maj 1801

Anders født 16. september 1803

Bengta født 18. februar 1806

Nils født 30. januar 1809

Ola (30) født 17. september 1811

Pehr født 8. august 1814

Kjerstina født 3. februar 1817

Nils døde i 1844 70 år gammel og Karna året efter, så hun blev 71 år.

Vi ved ikke meget om **Ola Nilssons** (30) færden før han i oktober 1837 flyttede til Knästorp fra Nöbbelöf. Det fremgår af denne flytteattest at han er arbejdsduelig, han kan læse forsvarligt indenad og han kan sin Katekismus forsvarligt. Derudover oplyses, at han forstår Salighedslären med "vanligt begrep" og at han senest deltog i den hellige nadver d. 20. august d.a. Han var da ugift, "ledig", men han blev den 9. marts 1838 gift med **Ellna Larsdatter** (31) og 20. januar 1839 fødtes en datter Hanna, som dog døde allerede i maj 1841 kort efter at deres

andet barn Lars var født den 6. februar 1841. Den 10. januar 1843 blev en ny datter født også hun kaldet **Hanna** (15).

Ellna var født den 31. oktober 1811 i Knästorp som datter af **Lars Nilsson** (62) og **Kierstena Jønsdotter** (63). Hun døde allerede den 30. maj 1844 af nervefeber kun 32 år gammel.

Der skulle gå 4 år før Ola giftede sig igen. Han hentede sin nye hustru i Lund, hvor de blev gift den 30. september 1848. Hendes navn var **Elna Olsdotter**



født 12. december 1822 som datter af **Ola Bengtsson** (28) og **Anna Olsdotter**.

Tilsyneladende kom der ingen børn i dette ægteskab, men **Hanna Olsdatter** (15) skulle senere blive gift med sin stedmors halvbror **Erik Olsson** (14) søn af samme **Ola Bengtsson** (28) og hans 2. hustru **Karna Månsdotter** (29). Hanna og Erik blev gift den 13. april 1866 i Knästorp.

Erik var toffelmakere (træskomager) og familien flyttede flere gang i løbet af de følgende år, hvor familien blev forøget med mindst 10 børn. Der burde tilsyneladende være et 11. barn, men det har ikke været muligt at finde. Ved indførslen i fødselsbøgerne anføres barnets nr. i søskenderækken, moderens alder og ægteskabets varighed.

Elna (7) født 6. maj 1868 i Lund

Nils født 25. september 1870 i Knästorp

Maria født 16. marts 1872 i Knästorp

Anna født 27. januar 1874 i Knästorp død 1. marts 1878 i V. Sallerup

Kersti født 20. maj 1875 i Västra Sallerup

Johanna født 31. marts 1877 i Västra Sallerup død 25. nov. 1880 i Lund

Anna født 15. marts 1879 i Västra Sallerup

Johanna født 29. december 1881 i Lund

Olof født 9. februar 1884 i Lund

Hilda Amanda født 31. juli 1885 i Lund

Hanna døde i 1909 og Erik i 1910. De blev begge begravet på Lund Norre Kirkegård.

Det er interessant at kigge tilbage i slægten og opdage at **Erik Olsson** (14) og **Hanna Olsdotter** (15) havde fælles aner, idet Hannas Tipoldemor **Margaretha Andersdotter** (249) er den samme som Eriks Tip-tipoldemor **Margaretha Andersdotter** (463).



Margarethas far **Anders Knutsson** (498 og 926) var født i N. Nöbbelöv 16. sept. 1660 og døde den 21. dec. 1715 ved en ulykke.

1715 d 21 Dec Apost: Thomas dag blef Anders Knutsson i Nöbbeløf genom en olykel. händelse ihel rändrapt sine egne hästiar, då han åckte från Lund straxst inne vid Byen och blef mycket hedersamt begrafven 4de Juledag d 28 dito med prediken på Predikestolen uti förnamt och vakert folcks narvare, des ålder var 55 åhr 3 måneder och 5 dagar. Gud för Xti skuld bevare de øfrige i försambl. för sådan olykel. händelse.

Endnu kendes hans ægtefælle ikke, men **Margaretha** (249 og 463) blev født den 25. februar 1688. Hun blev gift den 2. februar 1709 med **Nils Larsson Hall** (462).

Deres børn:

Sigrid (231) født 21. november 1709

Bengta født 5. marts 1713

Lars født 30. juli 1715 og død 10. juli 1717

Anders født 7. marts 1719

Nils Larsson Hall døde den 20. februar 1721 60 år gammel og Margaretha giftede sig i januar 1722 med den 20-årige **Måns Olufsson** (248), søn af **Oluf Månsson** (496) og **Marna Jønsdotter** (497) i Stångby.

Deres børn:

Kirsti født 23. november 1722

Anna født 2. april 1725

Oluf født 13. december 1727

Nils (124) født 24 juli 1731

Sven født 29. november 1736

Sigrid Nilsson (231) var den 9. januar 1730 blevet gift med den knap 60-årige enkemand **Erich Larsson** (230). Han havde været gift 2 gange før, men havde ingen børn i første ægteskab med enken Kirsti Hemmingsdotter. Om der var børn i andet ægteskab med Elna Andersdotter vides ikke.

Ders fælles børn:

Elna født 5. november 1731 og død 26. marts 1736

Lars født 15. august 1734

Elna (115) født 25. marts 1737

Nils født 9. februar 1740

Få måneder efter Nils' fødsel, den 13. august døde Erich Larsson og Sigrid blev den 9. september 1741 gift med sin stedfars lillebror Påhl Olufsson også søn af **Oluf Månsson** (496) og **Marna Jønsdotter** (497). Hun var nu 32 år og hendes nye mand var 28 år.

Deres børn:

Anna født 6. oktober 1742

Erich født 10. august 1745

Marna født 10. juli 1748

Hanna født 1. januar 1755, men levede kun i 12 timer.

Måns Olufsson var blevet rusthåller i Nöbbelöf, et hvern, som sønnen Nils overtog efter ham. Måns døde den 26. april 1752, medens Margaretha først døde den 11. juni 1771. Hun omkom under en ildebrand 83 år gammel.

I mellemtiden var Sigrids halvbror **Nils Månsson** (124) blevet gift med Kirsti. Hendes efternavn kendes ikke, men de nåede at få 2 børn:

Marna født 22. maj 1754 og død 12 juni 1754

Måns født 24 juli 1755 og død 8. januar 1756

Kirsti kom sig ikke efter Måns' fødsel, men døde kun 24 år gammel den 4. august 1755.

Derefter blev Nils gift med endnu en Kirsti, nemlig **Kirstina Tufvesdotter** (125) født 24. marts 1736, datter af Tufve Hansson (250) i Nevishög. Vielsen endnu ikke fundet.

Deres børn:

Kirstina født 18. januar 1757

Marna født 3. oktober 1759 og død 31. december 1779

Hans født 20. september 1762

Måns født 3. november 1765

Anders født 4. marts 1768

Lars (62) født 3. marts 1771

Margaret født 29. juni 1775

Bereta født 13. oktober 1777

Nils Månsson døde den 16. oktober 1797 og Kirstina Tufvesdotter levede frem til 3. marts 1819. De blev begge begravet i Nöbbelöv.

Elna Erichsdotter (115) var den 12. oktober 1755, som 18-årig blevet gift med den 37-årige rusthåller og enkemand **Anders Hansson** i Stångby. Hans første hustru Hanna Olufsdotter var død i barselsseng 28 år gammel og efterlod sig foruden en nyfødt pige to sønner på 3 og 7 år. Det blev dog et meget kortvarigt ægteskab, da Anders døde af "hitsig siukdom" og blev begravet den 17. december samme år. Elna var nu bosat i Stångby og var stedmor til 3 børn, da hun den 26. december 1756 blev gift med **Lars Ohlsson** (114) fra Nöbbelöv, søn af **Oluf Nilsson** (228) og **Hanna Larsdotter** (229). Lars overtog nu bestillingen som rusthåller i Stångby.

Deres børn:

Anders døbt 18. juli 1757 i Stångby

Elsa døbt 22. april 1759 i Stångby

Olof døbt 23. marts 1761 i Stångby og begravet 5. april. Levede kun 8 dage

Eric døbt 27 juni 1762 i Stångby

Olof døbt 4. november 1764 i Stångby

Berta født 20. april 1767 i Stångby

Hanna (57) født 21. august 1769 i Nöbbelöv

Et dødfødt drengebarn 9. december 1771

Påhl født 8. september 1773 og død 25. december 1783 i Nöbbelöv

Familien var altså flyttet tilbage til Nöbbelöv omkring 1768 og også her var Lars Ohlsson Rusthåller. Han døde den 6. november 1774 af Lungsot og Elna giftede sig igen den 5. april 1776 med Nils Larsson. Han døde efter 8 års ægteskab i 1784 og hun døde den 14. oktober 1788.

Hermed er anernes tilknytning til Nöbbelöv tilsyneladende slut. **Hanna Larsdotter** (57) bliver den 13. November 1790 gift i Nöbbelöv med enkemand og rusthåller i Fjelie **Bengt Nilsson** (56) Han har 3 mindreårige børn med sin første hustru Anna Pärsdotter, som kun blev 32 år.

Deres børn blev alle født i Fjelie:

Lars født 11. oktober 1791 og døde straks efter

Anna født 19. januar 1793

Lars født 1. april 1795

Ola (28) født 12. oktober 1797

Marna født 18. august 1803

Pål og Sissa født 14. juni 1806, Sissa blev kun 5 uger gl.

Hanna døde i Fjelie i juni 1807 kun 38 år gammel og Bengt døde i april 1809.

Lars Nilssons (62) første hustru er p.t. ukendt, men sin anden hustru fandt han i Knästorp hvor han den 21. november 1806 blev gift med den knap 20-årige **Kierstena Jønsdotter** (63) datter af **Jøns Larsson** (126) og **Boel Åkesdotter** (127).

Deres børn blev alle født i Knästorp:

Nils født 20. februar 1807

Marna født 6. juni 1809

Ellna (31) født 31. oktober 1811

Kierstina Født 9. januar 1815

Karna født 2. marts 1817

Jøns født 19. oktober 1819 og død 4. nov samme år

Hanna født 14. maj 1821 og død af kighoste 22. juni 1826

Jøns født 2. april 1823

Ola født 23. juli 1827

Lars Nilsson døde den 2. februar 1833 af "Bröstsjuka" 61 år og 11 måneder gammel, medens Kierstena levede indtil 14. december 1857 og blev 70 år.

Vi kan lige tage en afstikker til Veberöd også i Malmöhus Län og se nærmere på en anden gren af Erik Olssons aner.

Hans tipoldefar, altså en af Astas tip-tip-tip-tipoldefædre, hed Bertel Ramberg og var Rytter i Veberød. Han var født i 1704 og var gift med Sissa Nilsdotter født 1695. Det vides ikke hvor og hvornår de blev gift, men to børn kendes:

Christen født 19. juli 1738 og død 12. juni 1752

Giertrud (117) født 12 december 1744

Vi ved ikke meget om familien bortset fra at de blev i Veberød, hvor Sissa døde i 1770, 75 år gammel og Bertel i 1788, 84 år gammel.

I mellemtiden var **Giertrud** som 25-årig blevet gift med den 2 år ældre **Jøns Jønsson** (116). Vielsen foregik i Bjällerup den 10. december 1769 og kun 1 måned senere den 11. januar 1770 fødtes den første søn Lars og to år efter den 4. december 1772 fødtes Måns. Begge drenge døde af "rösot" i oktober 1775 henholdsvis knap 3 og 6 år gamle.

Der kom yderligere fire børn i ægteskabet:

Måns (58) født 15. september 1776

Jøns født 1. februar 1781

Hanna født 26. juni 1784

Sissa født 21. juli 1788

Herudover kendes til en dødfødt pige, som begravet den 3. juni 1787.

Også denne familie blev i Veberød, hvor Jøns døde 14. marts 1806, 64 år gammel. Det vides endnu ikke hvor længe Giertrud levede.

Derimod ved vi, at **Måns** (58) i 1802 var tømrerlærling i Lund, hvor han havde mødt den 6 år yngre Bengta Pehrsdotter, som han blev gift med den 14. marts. Det var måske ikke helt planlagt, at han skulle giftes året før han var udlært, men Bengta var gravid og deres første datter blev født i juli samme år. De fik yderligere fem børn i de næste år:

Elna født 22. juli 1802 i Lund

Sissa født 28. september 1803 og døde 14 uger gammel den 10. jan. 1804

Cicilia født 23. oktober 1804 i Lund, døde 14. juni 1847

Jøns født 14. april 1807 i Veberød

Gertrud født 11. juli 1809 i Tottarp

Anna født 18. juli 1810 i Tottarp

Som det fremgår var familien flyttet fra Lund og Måns Jønsson var nu Gårdsdreng på gården Kap ved Diursløf i Tottarp Sogn efter et stykke tid i hans hjemby Veberød.

Bengta døde den 31. august 1811 af "blodflöd", formentlig i forbindelse med en graviditet. Den 24. april året efter gifter Måns sig med familiens tjenestepige Sissa Andersson på kun 19 år og den 22. oktober 1812 føder hun en datter, som døbes Bengta, altså opkaldt efter hans første hustru.

I 1813 har Måns fået ny beskæftigelse. Han er nu Ladefoged på gården Skönabäck i Slimminge sogn og han har fået tilnavnet Capson, så nu hedder han **Måns Jønsson Capson** (58) eller bare Måns Capson.

I 1814 dør hans unge hustru Sissa, formentlig af mæslinger, og begravnes i Slimminge den 15. maj. Måns som nu er 38 år, enkemand for anden gang og far til seks børn mellem 2 og 12 år, gifter sig igen den 28. november 1814 med den kun 21-årige **Mätta Pehrsdotter** (59). Hun var født 27. januar 1793 i Södra Stenbergen, Slimminge sogn som datter af **Pehr Ohlsson** (118) og **Elna Larsdotter** (119).

10 børn blev det til i dette ægteskab:

Karna (29) født 21. maj 1815

Nils født 12. maj 1816

Kersti født 5. januar 1818

Maria født 15. maj 1819

Ingri født 19. marts 1821

Carl Johan født 16. juni 1822

Cornelia født 5. maj 1824 og død 13. maj 1840

Emilie Laurentia født 28. august 1826 og død 24. februar 1827

Cornelius født 18. juni 1829

Emma Ulrica født 22. juli 1833

Mätta var 40 år ved Emma Ulricas fødsel. Det må have været hårdt med 10 børn i løbet af 18 år. Hun døde af lungebetændelse den 15. december 1847 i Kläggeröd, hvor hendes familie stammer fra, og blev begravet i Slimminge. **Måns** blev enkemand for tredje gang og boede tilsyneladende stadig på Skönabäck, selv om han forlængst var forhenværende Ladefoged. Han blev 78 år, døde den 27. april 1854 og blev begravet den 2. maj fra Slimminge kirke.



Karna Månsdotter (29) blev gift med enkemanden **Ola Bengtsson** (28) den 27. november 1836 i Bjällerup Sogn, hvor hun formentlig var tjenestepige. Ola Bengtsson var født den 12. oktober 1797 i Fjellie, som søn af rusthåller **Bengt Nilsson** (56) og **Hanna Larsdotter** (57). Han var i 1819 blevet gift med Anna Olsdotter født 10. maj 1799 i Sct. Peters Kloster og død den 29. februar 1836 i Lund.

Deres børn:

Hanna født 19. oktober 1820

Elna født 12. december 1822 *(det er hende, der blev gift med Ola Nilsson (30))*

Bengt født 6. juni 1825

Ola og Else tvillinger født 4. november 1827, døde hhv. 1 og 7 dage gamle

Eric født 18. maj 1829 formentlig død før 1939

Johannes født 24. august 1832

Karna Månsdotter og Ola Bengtsson fik 13 børn, hvoraf 3 døde som spæde og mindst 2 dødfødte børn. Det blev også en stor familie:

Elsa født 15. december 1837 i Lund
Erik født 30. juni 1839 og død 26. december samme år
Erik (14) født 26. oktober 1840 i Lund
Johanna født 24. februar 1842 i Lund
Karna født 1. juni 1843 og død 5. december samme år
Niels og Kjersti tvillinger født 20. marts 1844 i Ø. Thornå
Lars født 12. marts 1846 i Ø. Thornå
Jakob født 4. december 1847 i Ø. Thornå
Ola født 1. november 1849 i Ø. Thornå og død 28. marts 1852
Jøns født 22. september 1851 i Ø. Thornå og død 5. maj 1875
En dødfødt pige 8. april 1852
Marie født 13. august 1853 og død 5. februar 1854
Marie født 3. maj 1855 i Ø. Thornå og død 2. februar 1873
Et dødfødt barn 9. februar 1858

Karna blev enke den 11. maj 1867 og flyttede til Dalby i 1869 med Jøns, Jacob og Marie og tilbage til Ø. Thornå med Marie i 1872. Hun giftede sig igen den 7. november 1879 med Torsten Persson fra Bosarp og hun døde den 20. maj 1882.

Vi kan nu vende tilbage til **Erik Olssons** (14) datter **Elna Eriksson** (7). Hun var kun lige fyldt 17 år, da hun fik sønnen Johan Alfred. Barnefader var **Lars Peter Lundberg** (6), som havde erkendt faderskabet. Elna blev boende hos sine forældre med sønnen og hun fik selv en lillesøster Hilda Amanda kort efter at hun selv var blevet mor. Hun var højgravid igen da hun og Lars Peter blev gift den 16. april 1887 i Lund.

Lars Peter ernærede sig som drejer og de boede flere forskellige steder i og omkring Lund og Malmø.

De fik i alt 10 børn
Johan Alfred født 18. maj 1885
Hilda Josefina født 31. maj 1887
Linnéa Maria Alexandra født 30. april 1889
Klara Florentine (3) født 28. marts 1891
Gotthard Martin født 24. februar 1893
Niels Erik Olaus født 15. januar 1895
Sture Enoch født 11. april 1897
Anna Elina født 8. februar 1899

Hjalmar Arthur født 7. august 1903

Lars Allan født 7. marts 1907

Lars Peter og Elna fik et langt liv sammen og kunne i 1947 samle de fleste børn, børnebørn og oldebørn for at fejre 60-års bryllupsdag. Dog manglede Sture Enoch som skulle være død som ca. 20-årig af den spanske syge.

Hilda Josefina var emigreret til New Jersey, Amerika efter at hun allerede som 16-årig den 20. januar 1903 var taget til Danmark som tjenestepige hos Dr. Julius Jespersen, Søbakkevej 15, Skovshoved. Hun blev senere gift Hansen, men om det var giftermål i Danmark eller USA vides ikke.

Også Anna Elina var taget til Danmark den 1. april 1916 som tjenestepige hos Manufakturhandler Drasbech i Hedehusene. Hun var bl.a. fadder ved Irenes dåb samme år.



Elna og Lars Peter Lundbergs 60 års bryllupsdag i april 1947.

Personerne er:

Bagerste række fra venstre: Ragnhild Lundberg (d.a. Johan L.), Allan Lundberg (s.a. Johan L.), Klara Lundberg (g.m. Johan Lundberg), Erik Sjöberg, Astrid Sjöberg, Hugo Sjöberg, Hans Lundberg, Asta Lundberg (g.m. Gotthard

Lundberg Norge), Vega Lundberg (g.m. Hjalmar L.), Elsa Lundberg og Kjell Sjöberg (s.a.Erik Sjöberg).

2. række fra venstre: Kurt Lundberg, Viola Lundberg, Anna Lundberg, Johan Lundberg, Linnea Prahl, Klara Lundberg, Gotthard Lundberg, Hjalmar Lundberg, Allan Lundberg (g.m. Elsa Lundberg), Alfred Funch Hennings, Gun Sjöberg (foran) (d.a. Erik Sjöberg).

Siddende fra venstre: Lars Lundberg med Lars-Göran, Berith Lundberg (d.a. Anna L.), Elna Lundberg, Lars Peter Lundberg, Ebon Lundberg med Gun, Niels Lundberg (s.a. Linnea), Irene Funch Hennings med Ole.

Forrest: Lene Sandum, Asta Sandum med Carsten, Esther Sandum, Else Sandum og Grethe Funch Hennings.

(Erik og Hugo Sjöberg skulle være fætre til Klara Lundberg)

Elna døde den 13. juli 1949 81 år gammel og Lars Peter døde 27. september 1952 86 år gammel. De var ved deres død bosiddende i Malmø.

Vi må også lige have lidt styr på hvor efternavnet Lundberg kommer fra:

Lars Peters farfar var Rotesoldat **Lars And Ohlsson** (24). Han var født i Holmby den 1. november 1792. And var hans soldaternavn, et tilnavn når der nu var flere, der hed Lars Ohlsson. Han blev gift med **Karna Jønsdotter** (25) i Kjällby, den 09. oktober 1818.



Kjällby 1818. 1301.162.32200 Malmöhus Lunds Stadsförsamling 1815 - 1861

Sept. 6., Octob. 9. Soldaten Lars And och Pigen Karna Jønsdtr. Kjällby. nr. 22. bet. 6.

Deres børn alle født i Kjällby:

Maria født 26. juni 1820

Kjersti født 16. oktober 1822

Elna født 18. januar 1825 død 13. maj 1840

Jøns (12) født 11. maj 1827

Else født 4. februar 1830

Ola født 21. december 1835

Lars døde den 26. marts 1855, 62 år gammel og Karna døde året efter den 29. marts, også hun blev 62 år.

Samme år 1856 blev Jøns, som nu hed **Jøns Larsson Lundberg** gift med **Johanna Larsdotter** (13) datter af **Lars Johansson** (26) og **Gunilla Persdotter** (27) i Esarp. De blev gift i Kjällby den 29. november 1856.

Deres børn fik alle efternavnet Lundberg, måske har Jøns fået det tilnavn, da han var soldat, men det vides ikke.

Lars født 6. marts 1857 og død 20. juni 1864

Elna født 30. maj 1859 og død 26. december 1861

Caroline født 6. maj 1861

Elna født 27. november 1863

Lars Peter (6) født 3. marts 1866

Nils født 29. juli 1868 og død 1868

Nils Henrik født 19. januar 1870

Johan Alfred født 21. august 1872

Elise født 26. august 1875

Carl-Oscar født 25. juni 1878

Jøns var tilsyneladende udlært tømmersvend, men ernærede sig senere som toffelmakere ligesom Erik Olsson. Måske har fædrenes fælles erhverv været medvirkende til at Lars Peter Lundberg og Elna Eriksson mødtes!

Johanna døde den 19. oktober 1903 og Jøns døde den 20. april 1911. De blev begravet på Lunds norra kyrkogård, gravstedet kv. 22, nr. 194/1-3, samme gravsted hvor Lars And og Karna Jønsdotter var begravet et halvt århundrede tidligere.