

Næsten firlinger

FRU baneingeniør Asta Sandum vækker opmærksomhed i det nye boligkvarter i Brøndbyøster, naar hun spadserer med sine fire børn, fordi de næsten alle er lige store og praktisk talt virker som firlinger. Størst er tvillingerne Lene og Else paa 7 aar, saa kommer Ether 5½, alle tre brunhaarede og brunøjede og hinanden lig som tre draaber vand. Endelig er der bror Carsten paa godt 4, en kraftig, lys-



De fire smaabørn Lene, Carsten, Esther og Else.

haaret lille bamse. Hvis man har besvær med at passe sit enebarn eller evt. sine to, kan man hente trøst hos fru Sandum, der slank og nydelig er et bevis paa, at man kan være velplejet, selv om man har fire børn trip-trap-træsko.

— Men De maa heller ikke tro, at det ikke har været svært, siger hun, for det har det, og mange gange har jeg saamænd været ved at opgive det hele, men det nytter jo ikke, og saa har jeg taget fat igen og lovet mig selv, at vore børn ikke skal lide under, at de kom saa tæt paa hinanden. Forresten har jeg haft en dejlig mor, hun har hjulpet mig og lært mig, hvad jeg kan. Jeg var nemlig paa kontor til den dag, jeg giftede mig. Jeg ammede mine tvillinger længe, de skulle have hver 3 time dag og nat, og det gav dem en god start, trods det at den mindste kun vejede 1700 g ved fødslen. Da de var 1½ aar og lige kunne stavre omkring og pille i alting, kom Ether. Jeg kørte tre børn i barnevogn paa én gang, tvillingerne sad i fodenden, og den nyfødte laa paa tværs under kalechen. Inden hun var et aar, havde vi saa lillebror. Men saa mange børn omtrent paa samme trin stimulerer hinanden til at blive fremmelige; det hjælper meget. De har alle redt deres senge selv, fra de var tre aar. Selv syer jeg alt deres tøj, ellers kunne det ikke løbe rundt. Da mine piger var til afdansningsbal, havde jeg strikket balkjoler til dem. Naar jeg rigtig skal have fred til et arbejde, lukker jeg mig inde; de underholder sig jo med hinanden, i den retning har jeg intet besvær. Vi er saa heldige at have en god andelslejlighed, 2 værelser og 2 kamre, deraf har børnene det ene kammer til at sove i og det andet til at lege i. Men nu har vi ogsaa posen fuld af børn, og jeg maa ikke faa flere, siger min læge.